

Stadsklooster Mariken

Allerzielen

Viering en Bezinningstocht



Verloren? Misschien mag je weer vinden...



Herdenken op een bijzondere manier

Stilstaan bij je overledene? Op Allerzielen, donderdag 2 november ben je van harte welkom bij Stadsklooster Mariken om jouw overledene op een wel heel bijzondere manier te herdenken.

Tijdens een *bezingingstocht* loop je langs beelden, herinneringsplekken, muziek en rituelen naar de levensboom. Je kunt kaarsen aansteken, gedichten lezen, stil zijn, schrijven, luisteren, proeven - en zo je overledene op jouw eigen persoonlijke manier herdenken.

Allerzielen
Donderdag 2 november
19.30 uur
gratis, wel collecte

Stadsklooster Mariken
Fanfarestraat 57
(Goede Herder Kerk)
6544 NS Nijmegen
stadskloostermariken.nl



Stadsklooster
Mariken