

Voorbede en acclamatie



Kom, a-dem ons o-pen, kom, a-dem ons o-pen,
a - dem ons o - - - - pen.

Stilte / Slotwoord / Zegen

Slotlied: Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wilt u op de hoogte
blijven van de
activiteiten van het
Stadsklooster
Mariken bezoek dan
onze website:
www.stadskloostermariken.nl of schrijf u
in voor de
wekelijkse
Marikenmail via
onderstaande QR-
code.



Geen contant geld?
U kunt ook via deze
QR-code bijdragen.



Eucharistieviering

Zondag
25 juni 2023

'Wees niet bang!'

Voorganger:
Joost Koopmans, osa

Lector:
Patrick Oude Alink

Muziek:
Jelle Hoksbergen
Selma Peters
Wout Moerman
Koor van het
Stadsklooster
Mariken

Openingslied: Onstilbare tonen



On- stil- ba- re to- nen, zwij- gen- de woor- den
mo- gen hier klin- ken. De mond die ze zingt,
het hart dat ont- vangt zij ge- ze- gend.
Zo- als een land- schap meer ruim- te is dan
te zien is en zoe- nen meer
zijn dan de per- fec- te vorm van de lip- pen,
zo roe- pen wij uit wir- war te voor-
schijn een weg, een licht- ge- stal-
te uit dro- men en scha - duw van dood.
Zo wordt van aar- de tot he- mel Gij on- ze e-
ni- ge wa- re.

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal

Woord van welkom

Gebed om vergeving

Bidden wij samen:

Nu deze dienst begint leg ik mijn wapens af.
Hier is het masker dat mijn gezicht vervormde,
dat mij sterk deed lijken, mijn zwakheden
verborg. Hier zijn de pijlen, mijn stekels,
waarmee ik mensen doorprikte en hier mijn
pantser en schild.
Ze gaven me veiligheid, maar brachten ook
isolement. Niet in deze wapens schuilt onze
kracht. Ware kracht komt boven, waar in ons
midden ruimte ontstaat voor U, de
Zachtmoedige!
Breng ons bijeen, verzamel ons toch.
Laat uw Geest ons wapen zijn. Amen.

Lied om ontferming: Als blinden tasten wij

Als blinden tasten wij langs de muur,
tastend als mensen zonder ogen.
Wij struikelen op klaarlichte dag,
in de bloei van ons leven zijn wij als doden.

t. H. Oosterhuis / m. T. Löwenthal

Lofzang: With a voice of singing

With a voice of singing declare ye this,
and let it be heard, Alleluia.
Declare ye this, and let it be heard, Alleluia.
Utter it even unto the ends of the earth.
The Lord hath delivered his people, Alleluia.
The Lord hath delivered his people, Alleluia.
O be joyful in God, all ye lands,
O sing praises to the honour of his name,
make his praise to be glorious.
With a voice of singing declare ye this,
and let it be heard, Alleluia. Alleluia.
Declare ye this, and let it be heard, Alleluia.
Declare ye this, and let it be heard, Alleluia.
T. en m: Martin Shaw (1875-1958)

Gebed

Lezing: Jeremia 20, 7-13

Tussenzang: Het lied van vandaag en morgen

Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest,
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin, wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak
en nieuwe wegen baande.

Hij is nog niet verstomd, Hij zwaait ons toe en komt
en zegt: Ik ben uw Vader.

Het meeste gaat voorbij, maar meer en meer wordt
Hij de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt,
zijn oog is in ons hart.
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende Naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.

Als alles is volbracht, zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd.
Wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht,
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met
elkaar een taal van hoop en vrede.

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen

Evangelie: Matteüs 10, 26-33

Acclamatie

Woorden van leven, liefde in overvloed,
reiken de hand, een richting te gaan,
Jou tegemoet, Jij bron van bestaan.

Overweging

Lied: Om nieuw begin

Refrein; 1. Koor; 2. Allen: Tom Löwenthal
Uit de diepte, jou vergeten,
roep ik jou.

Koor: Dorstig dood-op roep ik jou.
Vurig was je vastbesloten toen je mij maakte.
Refrein..

Koor: Toen was je jij. Ben je nog zo?
Wil je opnieuw iets beginnen met mij? **Refrein...**

Koor: Jij die tot hiertoe hebt volgehouden dat het
onmogelijke mogelijk is? **Refrein...**

Bereiden van de tafel / Collecte

Voorganger gezongen:

Laat onze woorden stijgen als wierook voor uw
aangezicht zie in ons het verlangen een mens te
zijn van U.

Allen:

**Kom, adem ons open, kom adem ons open,
adem ons open.**

Intenties

Gebed aan tafel: 'Gezegend de onzienlijke'

Onze Vader

Vredeswens

1. Vre-de wens ik je toe. Lief-de wens ik je toe. Mo-ge
Ze-gen wens ik je toe. Aan-dacht wens ik je toe. Dat er
2. 3. 4.
God je behoe-den, leef met zijn lief-de. Vre-de wens ik je toe.
men-sen zijn met wie je kunt de-len. Ze-gen wens ik je toe.

Breken en delen

Communielied: Lied van de een en de ander

Voordat ik bomen zag, de hazelaar in bloei, in kou,
de steeneik, de kastanje, zag ik jou. (2x)
Mijn zusje, mijn geliefde, mijn verre vriend mijn hart
is aan. Mijn naastetje, wat heb ik jou, wat heb jij mij
gedaan?
Voordat de zee mij riep, haar spiegel, tij en tegentij,
de poolster, de windstille, riep jij mij.
Ik kocht een fluit, ik floot een sluier om je heen van
vuur, een lichaam meer, tegen de lange duur.
Als ik ooit komen zou waar bronnen zijn, bauxiet,
een paar gewiekster woorden dan dit:
ben jij daar?
Mijn zusje, mijn geliefde, mijn verre vriend mijn hart
is aan. Mijn naastetje, wat heb ik jou, wat heb jij mij
gedaan?
Voordat ik bomen zag, de hazelaar in bloei, in kou,
de steeneik, de kastanje, zag ik jou.

t. H. Oosterhuis / m. A. Oomen