

Stilte

Slotwoord

Zegen

Slotlied: Slotlied: Dat je de weg mag gaan

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je op - staat wan - neer je valt,
dat je mens mag wor - den in Gods o - gen
en die van an - de - ren.
Weet dat de aar - de je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je om - geeft.
Dat je de vruch - ten van je le - ven proeft en
gaat in vre - de
Dat je de vruch - ten van je le - ven proeft en
gaat in vre - de.

t. A. Govaert/ m. R. den Arend

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van het Stadsklooster Mariken bezoek dan onze website: www.stadskloostermariken.nl of schrijf u in voor de wekelijkse Marikenmail via onderstaande QR-code.



Geen contant geld?
U kunt ook via deze QR-code bijdragen.



Eucharistieviering

Zondag
2 juni 2023

‘Ruimte voor de toekomst’

Voorganger:
Ekkehard Muth

Lector:
Bart van Straaten

Muziek:
Samenzang
André Haverkort

Openingslied: Licht dat ons aanstoot

Oosterhuis - Oomen

1. Licht, dat ons aan - stoot in de mor - gen,
2. Licht, van mijn stad - de - hou - der,
3. Al - les zal zwich - ten en ver - waa - ien
voor - tij - dig licht waar - in wij staan
aan - hou - dend licht dat o - ver - wint.
wat op het licht niet is ge - ikt.
koud, één voor één, en on - ge - bor - gen,
Va - der - lijk licht, stee - vas - te schou - der,
Taal zal al - leen ver - woes - ting zaa - ien
licht o - ver - dek mij, vuur mij aan.
draag mij, ik ben jouw kij - kend kind.
en van ons doen geen daad be - kliift.
Dat ik niet uit - val, dat wij al - len zo
Licht, kind in mij, kijk uit mijn o - gen of
Veel - stem - mig licht, om aan te ho - ren zo -
zwaar en droe - vig als wij zijn
er - gens al de we - reld daagt
lang ons hart nog sla - gen geeft.
niet uit el - kaars ge - na - de val - len
waar men - sen waar - dig le - ven mo - gen
Lief - ste der men - sen, eerst - ge - bo - ren,
en doel - loos en on - vind - baar zijn.
en elk zijn naam in vre - de draagt.
licht, laat - ste woord van Hem die leeft.

Woord van welkom

Lied om ontferming

Ik sta voor U in leegte en gemis

1 Ik sta voor U in leeg-te en ge - mis,
vreemd is uw naam, on-vind-baar zijn uw we - gen.
Gij zijt mijn God, sinds men-sen-heu-ge-nis -
dood is mijn lot, hebt Gij geen an-dere ze - gen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toe-komst is?
Heer, ik ge-loof, waar-om staat Gij mij te - gen?

Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen?

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan Uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebed om vergeving

Lofzang: Laudate Dominum

Lau-da-te Do-minum, lau-da-te Dominum om-nes
gen-tes, al-le-lu-ia. Lau-da-te Do-minum,
lau-da-te Dominum om-nes gentes, al-le-lu-ia.

Lezing: 2 Koningen 4, 8-11; 14-16a

Tussenzang: Aan wat op aarde leeft

Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood,
en wie er U om smeekt, wordt met uw Geest
gedoopt.
Geef ons dezelfde taal om uw woord te verstaan.
Bewaar ons in uw hand, bewaar ons in uw Naam.

Wie in uw vlees gelooft, geeft Gij uw eeuwig
woord.

Omdat Gij zijt gedood, bestaan wij altijd voort.
Leid al wie leven wil, uw woning tegemoet,
omwille van uw dood, omwille van uw bloed.

O Geest die levend maakt en voegt het al aaneen.
Wij zijn verstrooid geraakt, maar Gij houdt ons
bijeën.
Weersta toch aan de macht die onze harten
scheidt, o alvermogenend Woord, o Licht van
eeuwigheid.

t. H. Oosterhuis/m. Gelukkig is het land

Evangelie: Matteüs 10, 37-42

Acclamatie

Kom, a-dem ons o-pen, kom, a-dem ons o-pen,
a - dem ons o - - - - - pen.

Overweging

Bereiden van de tafel / Collecte

Intenties

Gebed aan tafel: 'Gezegend zij uw naam!'

Onze Vader

Vredeswens: Vrede voor jou

Breken en delen

Communielied: Op mijn levenslange reizen

Op mijn levenslange reizen
twijfel donker achtervolgt mij
liefde blind holt voor mij uit
zing ik steeds op and're wijzen
over wie ik niet kan spreken,
zing ik 'Ooit mijn hart te breken,
'Ooit mijn hart voor jou te breken.'

Opgereisd, pas halverwege,
met een keel kapot gezongen
met een hart voor wie gebroken,
kruip ik onder dorenstruiken,
druk mijn ogen in de aarde,
smeek dat nu het eind zal komen,
smeek de dood dat hij zal komen.

Spoorloos trok voorbij de twijfel
waar ik lag. De liefde keerde,
zag mij, bracht mij drank en spijs,
deed mij opstaan uit de dood.
Nog een leven zal ik reizen.
Nooit meer zonder reisgenoot.

t. : H. Oosterhuis/ m.: T. Löwenthal

Voorbede en acclamatie

Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar el-kaar.