



Stadsklooster
Mariken

Programma: De gang van het gemis

1. Openingsritueel. Voorganger Ekkehard Muth
2. De gang van het gemis. Een persoonlijke route. Onderweg zijn er allerlei mogelijkheden zoals:
 - lichtje aansteken waarbij je een persoonlijke intentie kunt uitspreken
 - luisteren naar muziek en koorzang
 - naam opschrijven (in het herinneringsmonument) de namen worden uitgesproken tijdens de tocht
 - gedichten lezen
 - uiting geven aan datgene wat je kwijt wilt, meebouwen aan de klagmuur
 - herinneringen ophalen bij de herinneringstafel en het meegebrachte symbool hier een plek geven
 - meditatief momentje voor jezelf (Mariakapel) Je kunt hier jouw dierbare (foto) plaatsen en de bloem een plek geven aan de (takken)wand
 - filmkunst zien
3. Slotritueel. Voorganger Ekkehard Muth

Bij binnenkomst kun je een bloem of tak uitzoeken die past bij de persoon of bij de situatie waarvoor je deze tocht maakt. Draag deze bloem of tak mee tijdens de tocht evenals jouw foto en/of symbool.

Zoek een plek in de kerkzaal om het openingsritueel mee te maken.

Daarna start de 'gang van het gemis. Je kunt vanaf vier plekken starten met jouw persoonlijke tocht. Volg de looprichting en hou anderhalve meter afstand.

Na de tocht neem je weer plaats in de kerkzaal en volgt het slotritueel.

We wensen je een goede tocht!