

Voorbede en acclamatie



Stilte / Mededelingen / Zegenbede

Slotlied: Een schoot van ontferming

Een schoot van ontferming is on - ze God.
Hij heeft ons ge - zocht en ge - zien
zo - als de op - gaan - de zon aan de he - mel.
Hij is ons ver - sche - nen toen wij in
duis - ter - nis wa - ren, in scha - duw van dood.
Hij zal on - ze voe - ten rich - ten
op de weg van de vre - de.

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen



Denkt u aan het
collectemandje
bij de uitgang?

Of maak uw
bijdrage over
via de QR-code:



Viering

Zondag

12 september 2021

‘Macht verliezen
om
gerechtigheid
te winnen’

Voorganger:
Joost Koopmans, osa

Lector:
Patrick Oude Alink

Muziek:
Rob Engels
Selma Peters
Wout Moerman

Zangers uit het koor
van Stads klooster
Mariken

Openingslied: : Tijd van leven

Oosterhuis - Heuvelmans
1. Tijd van vloek en tijd van ze - gen
2. Tijd van troos - ten, tijd van tra - nen,
3. Wie aan dit be - staan ver - - lo - ren
tijd van droog - te tijd van re - gen
tijd van mooi zijn, tijd van scha - men,
nieuw be - gin heeft af - ge - zwo - ren
dag van oog - sten tijd van nood
tijd van ja - gen nu of nooit,
wie het houdt bij wat hij heeft
tijd van ste - nen tijd van brood.
tijd van ho - pen dat nog ooit.
ster - ven zal hij on - ge - leefd.
Tijd van lief - de nacht van wa - ken
Tijd van zwij - gen, zin ver - ge - ten,
Tijd van le - ven om, met ve - len
uur der waar - heid dag der da - gen
ner - gens blij - ven nie - mand we - ten
brood en a - dem - tocht te de - len;
toe - komst die ge - ko - men is
tijd van krui - pen angst/ en/ spijt/
wie niet geeft om zelf - be - houd,
woord dat vol van stil - te is.
zee van tijd en een - zaam - heid.
le - ven vindt hij hon - derd - vond.

Woord van welkom

Gebed om vergeving – Bidden we samen:
Eeuwig, vrede moet ik maken waar ruzie is.
Liefde brengen waar haat is.
Eerlijk zijn waar onrecht bestaat.
Vertrouwen geven waar vertwijfeling is.
Hoop waar wanhoop heerst.
Vreugde waar droefheid is. -
Vergeef ons om het licht dat wij doofden,
om het recht dat wij schonden,
om de liefde die wij niet opbrachten,
om het goed dat wij niet deden.

Kyriëlied: Om nieuw begin - Psalm 130

Refrein; 1. Koor; 2. Allen: Tom Löwenthal

Uit de diep-te, jou ver-ge-ten,
roep ik jou.

Koor: Dorstig dood-op roep ik jou.
Vurig was je vastbesloten toen je mij maakte.

Refrein

Koor: Toen was je jij. Ben je nog zo?
Wil je opnieuw iets beginnen met mij? **Refrein**

Koor: Jij die tot hiertoe hebt volgehouden dat het onmog'lijke mogelijk is? **Refrein**

Gebed

Lofzang: All things bright and beautiful

Refrein:

All things bright and beautiful
All creatures great and small
All things wise and wonderful
The Lord God made them all

Each little flow'r that opens
Each little bird that sings
He made their glowing colours
He made their tiny wings
The purple headed mountain

The river running by
The sunset and the morning
That brightens up the sky
The cold wind in the winter
The pleasant summer sun
The ripe fruits in the garden
He made them ev'ry one

He gave us eyes to see them
And lips that we might tell
How great is God Almighty
Who has made all things well

T. Cecil F. Alexander

Lezing: Jesaja 50, 5-9a

Tussenzang: Hoor je mij? – Psalm 16

1. Koor; 2. Allen:

Hoor je mij? Voor mij geen an-der dan jij.
Bij jou al-leen ben ik vei-lig.

Koor:

Godheid had mij in haar macht.
Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht.
Haar grote namen waaiden voorbij,
de jouwe niet, die is hier, op mijn lippen.

1. Koor; 2. Allen: Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij. Bij jou alleen ben ik veilig.

Koor:

Enige die ik nog ken, alles ben je me, erfdeel en beker. Lieflijke oorden vielen mij toe.
Mijn hart klimt in mij mijn geest wordt wijd:
jij verkoopt me niet, voor geen prijs, voor geen ander.

1. Koor; 2. Allen: Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij. Bij jou alleen ben ik veilig.

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen

Evangelie: Marcus 8, 27-35

Acclamatie:

Woorden van le-ven, lief-de in overvloed, rei-ken de hand,
een rich-ting te gaan, Jou tegemoet, Jij bron van be-staan.

Overweging

Bereiden van de tafel

Lied van de een en de ander – Voordat ik bomen zag

Voordat ik bomen zag, de hazelaar in bloei, in kou,
de steeneik, de kastanje, zag ik jou. (2x)

Mijn zusje, mijn geliefde, mijn verre vriend mijn hart is aan.
Mijn naastetje, wat heb ik jou, wat heb jij mij gedaan?

Voordat de zee mij riep, haar spiegel, tij en tegentij,
de poolster, de windstilte, riep jij mij.

Ik kocht een fluit, ik floot een sluier om je heen van vuur,
een lichaam meer, tegen de lange duur.

Als ik ooit komen zou waar bronnen zijn, bauxiet,
een paar gewiekster woorden dan dit: ben jij daar?

Mijn zusje, mijn geliefde, mijn verre vriend mijn hart is aan.
Mijn naastetje, wat heb ik jou, wat heb jij mij gedaan?

Intenties

Tafelgebed: 'Gij die de stomgeslagen mond verstaat

Onze Vader

Vredeswens: Vrede gezegend met vrede

Breken en delen

Communielied: Waar liefde is en vriendschap

Refr.: Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Laat ons, verheugd en vol ontzag, voor Hem zingen dit lied, voor Hem die leeft. En dat wij oprechte liefde hebben voor elkaar.
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Op deze plaats bijeen gekomen, laat ons nu een van geest zijn, onverdeeld van hart. Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt. Dat in ons midden liefde woont, God zelf. **Refr.:**

Mogen wij zien met allen die al dáár zijn, verheerlijkt in het licht, uw Aangezicht onmetelijke vreugde, zekerheid waaraan in eeuwigheid geen eind zal komen. **Refr.:**

t. Huub Oosterhuis/m. Antoine Oomen