

geen duis-ter - nis — heeft ooit hem o-ver-meets-terd.
 Ge - denk ons die als hij ge-bo-ren zijn, eens en voorgoed,
 die uit zijn mond uw naam heb-ben ge - hoord,
 die moe-ten le - ven in de scha-duw van de dood,
 die moe-ten le - ven in de scha-duw van de dood
 hem ach - ter - na, — hem ach - ter - na, —
 hem ach - ter - na, — hem ach-ter - na. —

t. H. Oosterhuis/m. B. Huijbers

Voorbede en acclamatie

Kom, a-dem ons o - pen, kom, a-dem ons o - pen,
 a - dem ons o - - - - - pen.

Stilte / Mededelingen / Zegenbede

Slotlied: Herschep ons hart

Herschep ons hart, heradem ons verstand,
 Dat wij elkaar behoeden en doen leven.
 Maak ons tot uw gemeente.
 Wees de stem die ons geweten wekt.
 Verberg U niet,
 Verberg U niet.

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal



Stads klooster
Mariken

Eucharistieviering

Zondag
4 juli 2021

‘Mensenkind, sta op!’

Voorganger:
Ekkehard Muth

Lector:
Rikie Willems-
Peulings

Muziek:
Rob Engels
Selma Peters
Wout Moerman

Zangers uit het koor
van Stads klooster
Mariken

Openingslied: Wees hier aanwezig

Koor:
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Koor en allen refrein:

Wek uw kracht en kom ons be-vrij - den.

Koor:
Woord ons gegeven, God in ons midden, toekomst
van vrede, wees hier aanwezig. Uw wil geschiede,
uw koninkrijk kome. Zie ons gedooog ons, laat ons
niet vallen. **Refrein**

Koor:
Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.

Refrein

Koor:
Dat wij U horen, dat wij U leven, mensen voor
mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. **Refrein**

Koor:
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel. **Refrein**
t. H. Oosterhuis/ m. T. Löwenthal

Woord van welkom

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed om vergeving - Hoor je mij? – Psalm 16

Hoor je mij? — Voor mij geen an-der dan jij.
 Bij jou al - leen ben ik vei - lig.

Koor:
Godheid had mij in haar macht.
Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht.
Haar grote namen waaiden voorbij,
de jouwe niet, die is hier, op mijn lippen.

1. Koor; 2. Allen: Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij. Bij jou alleen ben ik veilig.

Koor:

Enige die ik nog ken, alles ben je me, erfdeel en beker. Lieflijke oorden vielen mij toe.

Mijn hart klimt in mij mijn geest wordt wijd:

jij verkoopt me niet, voor geen prijs, voor geen

1. Koor; 2. Allen: Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij. Bij jou alleen ben ik veilig.

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen

bidden we samen:

Als uw stem ons niet raakt, bezielt, in vervoering brengt, blijft alles bij het oude, dan zijn wij verloren - mensen zonder droom, mensen zonder toekomst, leven is dan geen leven meer.

Wend U tot ons, richt het woord tot ons, doorbreek wat ons gevangen houdt, blokkeert, verlamt, noem onze naam, bepaal ons krachtig bij onze bestemming opdat wij blijven wie we zijn, o God: toch uw mensen, uw volk op weg naar uw Rijk.

Openingsgebed

Lofzang: Look at the world

Look at the world, everything all around us.
Look at the world and marvel every day.
Look at the world, so many joys and wonders.
So many miracles along our way.

Refrein:

**Praise to thee, o Lord for all creation.
Give us thankful hearts, that we may see.
All the gifts we share and every blessing,
all things come of thee.**

Look at the earth, bringing forth fruit and flower.
Look at the sky, the sunshine and the rain.
Look at the hills, look at the trees and mountains,
valley and flowing river, field and plain.

Refrein

Think of the spring, think of the warmth of summer, bringing the harvest before the winters cold. Everything grows, everything has a season, till it is gathered to the Father's fold.

Refrein:

Every good gift, all that we need and cherish comes from the Lord in token of his love.
We are his hands, stewards of all his bounty.
His is the earth and his the heavens above.

Refrein:

Lezing: Ezechiël 2, 2-5

Tussenzang: Evangelie van Jezus uit Nazareth

Koor:

Evangelie van Jezus uit Nazareth die, naar zeggen van de mensen, was: de zoon van Jozef, zoon van Juda, zoon van Jacob, zoon van Isaak, zoon van Abraham, zoon van Adam, de zoon van God.

Nadat hij was gedoopt in de Jordaan geschiedde het dat de hemel openging - en op hem daalde neer, in de gestalte van een dulf, de heilige geest en een stem klonk uit de hemel: Jij bent mijn zoon, mijn veelgeliefde, in jou verheug ik mij.

Allen:

Jij bent mijn zoon, mijn veel - ge - lief - de, —
— in jou — ver - heug — ik mij. —

Koor:

Hij trok door Galilea, zijn geboortestreek, en verkondigde het goede nieuws: zalig die honger lijden, zalig die wenen, zalig die dorsten naar gerechtigheid. De tijd is vol, het koninkrijk van God dichtbij. Keer je leven om.

Allen:

De tijd is vol, het ko-nink-rijk van God dicht-
bij. — Keer — je le - ven om. —

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal

Evangelie: Marcus 6, 1-6

Acclamatie: Laudate Dominum

Lau-da-te Do-minum, lau-da-te Dominum om-nes
gen-tes, al-le-lu-ia. Lau-da-te Do-minum,
lau-da-te Dominum om-nes gentes, al-le-lu-ia.

Tafelgebed: 'Die naar menselijke gewoonte'

Onze Vader / Vredeswens: Vrede wens ik je toe

Breken en delen

U mag door het middenpad naar voren komen, eerst de mensen die links zitten, daarna de mensen die rechts zitten. Doe a.u.b. uw mondkapje op en houd 1,5m afstand van elkaar.

Neem een bakje met het brood erin en ga via de zijkant weer terug naar uw plaats. Als iedereen weer zit eten we gezamenlijk het brood.

Neem het bakje mee naar huis, dan hoeft niemand het op te ruimen.

Als je niet wilt deelnemen aan de communie loop dan toch even 'in de stroom' mee zodat niemand voor u langs hoeft te schuiven.

Communielied: Soms breekt uw licht

Soms breekt uw licht — in men-sen door on-stuit - baar,
zo - als een kind — ge - bo - ren wordt.
Ge - denk de mens die wordt ge-noemd uw kind,
uw ko - nink - rijk — uw — licht.
Geen dui-ter - nis — heeft ooit hem o-ver-meets-terd,