

## Soms breekt uw licht in mensen door...

Lichtgroeten aan elkaar

Laten we met elkaar op weg gaan naar het licht en laten we het licht met elkaar delen

Nu de dagen snel korter worden en wij de donkere tijd van het jaar ingaan vieren we in de kerk juist de kring van de lichtfeesten. Allerzielen, Sint-Maarten, Advent, Santa Lucia en het Kerstmis wanneer we de geboorte vieren van Christus, 'Licht van de wereld'.

Dit jaar, met de slepende coronacrisis, verlang je misschien meer naar het licht dan in andere jaren. En tegelijkertijd let je misschien dit jaar juist ook meer op de lichtpuntjes die er wel zijn. En misschien wordt dan werkelijkheid wat we zo vaak met elkaar zingen: 'Soms breekt uw licht in mensen door...'

Laten we daarom in deze donkere periode met elkaar het licht delen.

Neem een kort filmpje op. Vertel daarin wat jou licht geeft. Lees jouw lievelingsgedicht voor, laat een foto zien van iemand die licht in jouw leven brengt, zing een lied waar je licht uit put, speel een muziekstuk (of stuur het muziekstuk op), vertel wat je in de krant bent tegengekomen, laat een schilderij zien, deel wat je meegemaakt hebt, maak een knutselwerkje, laat je hobby zien, maak een kort verhaal over het licht, neem ons mee naar die ene mooie plek op je wandeling...



Kortom, maak een kort filmpje waarin je het licht met ons deelt en breng zo ook aan anderen het licht.

Daarnaast kan het zomaar zijn dat je in de komende weken even kort geïnterviewd wordt over hoe je verlangt naar het licht of over wat jou licht geeft.

Elke week maken we er een mooie compilatie van en plaatsen we de korte filmpjes op onze website als lichtgroet voor elkaar. Nu we elkaar niet echt kunnen zien, verbinden we ons toch met elkaar in het licht.

Doe mee! Laten we met elkaar het licht delen.

*Annemarie Revenberg, Maria Robbers, Rikie Willems-Peulings, Rob Engels, Ekkehard Muth*

## Hoe werkt het?

Pak je telefoon en neem het filmpje op van maximaal 2 minuten.

Stuur het filmpje op en gebruik daarbij een van de volgende mogelijkheden:

per whatsapp naar: 06-17112278 (Ekkehard)

per mail naar: [licht@stadskloostermariken.nl](mailto:licht@stadskloostermariken.nl)

met wetransfer naar: [licht@stadskloostermariken.nl](mailto:licht@stadskloostermariken.nl)

upload het filmpje naar: <https://drive.google.com/drive/folders/197zXL44ddeoCulrLYzFUxliOTA04cEpN?usp=sharing>

Het hoeft echt geen gelikt verhaal te zijn! Voor tips en aanwijzingen klik [hier](#) of kijk op de achterkant >